



Van de redactie



Beste vrijwilligers van Fietsen Alle Jaren Westelijke Mijnstreek.

Dit is alweer de tweede editie van de Riksja Nieuwsbrief Westelijke Mijnstreek. Gelukkig zijn bijna alle beperkingen voor wat betreft Corona opgeheven. Helaas is Corona niet definitief vertrokken, maar we zijn nu in een fase beland dat we 'ermee moeten leren leven'. Ook de verschrikkelijke en zinloze oorlog in de

Oekraïne houdt onze gemoederen bezig. Hopelijk komt aan deze ellende snel een einde.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart konden de minder mobiele inwoners van de Westelijke Mijnstreek een gratis ritje boeken naar de verkiezingslokalen in de Riksja. Een mooi gebaar van de FAJ! In dit nummer onder meer:

- * Een droom die uitkwam
- * Even voorstellen (deel 2)
- * Beleef de Lente (met webcams live kijken naar vogels in hun nest).

* onze seizoen opening in Bunderhof

Wilt u uw verhaal delen met de lezers van de Nieuwsbrief; Dat kan! Mail uw bijdrage naar:

fajwestelijkemijnstreek@gmail.com .

De redactie wenst u veel leesplezier.



Foto door Evgeny Tchebotarev via Pexels

Een droom die uitkwam... (Tekst Arend te Velde)

Woensdagnacht 23 februari, 02.11 uMarijke, coördinator van Fietsen Alle Jaren Westelijke Mijnstreek schrikt wakker uit een prachtige droom. In haar dromen zag ze riksja's, versierde riksja's, riksja's met ballonnen, met muziek, met blije, zingende en hossende mensen...

Het idee is geboren, de riksja's gaan mee in de optocht van de Waereldstjad Gelaen!



Met de ruim 25 vrijwilligers volgen er drie dagen van enthousiast app-verkeer en het is geregeld, we gaan! Door een positieve corona test kon Marijke zelf helaas niet van de partij zijn.

Zondag 27 feb, 12 u: bij Bunderhof, de standplaats van de Tuk-Tuk en de Betjak, verzamelen Maria, Jos, Arend en Leo, de fietsen worden versierd met ballonnen, vlaggen en QR-codes (reclame en flyers niet toegestaan in de optocht) en we vertrekken naar de opstelplaats in de Salmstraat Geleen.

Ondanks de beperkte ingekorte lengte van de optocht, is het er gezellig druk. Zeker 40 groepen, groepjes en einzelgängers melden zich. Geleen laat zich van z'n creatieve kant zien. De riksja's kunnen al vóór de optocht rekenen op belangstelling en er wordt al een spontaan ritje met een echtpaar op leeftijd gemaakt, heerlijk vinden ze het!

Stipt, nou ja stipt, om 14.11u vertrekken we, achter de harmonie en de prinsen een korte route door het winkelcentrum, maar erg gezellig en dankzij het prachtig weer veel vrolijk publiek!

Optrekken, remmen, slingeren, bijna-botsing met een scootmobiel, goed opletten, nog niet zo simpel dat rijden in een optocht. Maar heel veel belangstelling en dankzij Jos en Leo gespecialiseerd in het aanspreken van (senioren) publiek krijgen veel mensen goede informatie over FAJ! Deze info geven we nu ook via een kersverse QR code, hoe hip is dat!!

Ondertussen pikken we hier en daar een passagier op om even te ervaren hoe leuk zo 'n tochtje in de riksja is!

Veel te snel zijn we alweer bij het eindpunt, waar we door het comité nog even in het zonnetje worden gezet met 'unne echte pries', 'een vaantje, ter herinnering aan een geslaagde middag! Alaaf!



Even voorstellen (2)

Mark Mies



Namens Vivantes ben ik bij dit mooie project betrokken. Vanuit mijn Functie als Strategisch communicatieadviseur bij

Vivantes ben ik niet altijd in staat om direct iets te betekenen voor bewoners en cliënten van onze stichting. Mijn werk is ondersteunend, zonder veel cliëntcontact. Maar toen de vraag kwam om hier de schouders onder te zetten vanuit Marijke Baart, één van onze 'riksjefs', heb ik me hierin vastgebeten. Het is magisch om te zien wat zoiets eenvoudigs als een ritje in zo'n mooie riksja losmaakt bij bewoners. Dat heb ik een paar keer mogen meemaken. Zelf ben ik vanaf mijn jeugd 'zot van de koers' en heb ik altijd veel gefietst op de racefiets. Dagelijks fiets ik op en neer van en naar mijn werk bij Vivantes. Vaak met mijn zoontje achter de fiets, in een lichtgewicht fietskarretje. Het idee dat je die mobiliteit ooit weer moet opgeven, omdat je lijf dat niet meer kan, is niet iets om naar uit te kijken. Juist daarom is het fijn om hier een bescheiden bijdrage in te kunnen leveren, zodat bewoners van onze huizen, maar ook andere minder mobiele ouderen in de regio de wind weer door hun haar kunnen voelen. Binnen Vivantes is iedereen enthousiast over dit project. Er zijn verschillende collega's betrokken, om de vrijwilligers te ondersteu-

nen of facilitair, of als gastvrouw. Maar vooral zonder de RiksjeFs, de piloten en de sponsors komen we letterlijk nergens.

Mark Mies

Marij Bronneberg



Ik ben eind vijftig en woon met mijn dochter afwisselend in Nijmegen en Spaubeek.

Mijn partner en zijn twee zonen wonen in het zuiden en we hopen binnenkort samen te gaan wonen. Ik ben sinds vier jaar bestuurslid van vrijwilligersorganisatie De Brug met speciale aandacht voor mantelzorgers en cliënten. Zelf zorg ik vier dagen in de week voor mijn dementerende moeder en werk ik voor een antroposofische thuiszorg in Maastricht. Via De Brug kwam ik in aanraking met het Riksja project en was meteen enthousiast. Een geweldig project, vooral omdat de projectgroep enorm gedreven en enthousiast is. Bijkomend voordeel is dat ik me in het verleden professioneel heb bezig gehouden met fondsenwerving.

Marij Bronneberg



Afbeelding van Herbert Aust via Pixabay

Nicole Stadhouders



Geboren en opgegroeid in Scheveningen en al 47 jaar woonachtig in het prachtige Limburg. Ik ben getrouwd en heb drie ruim volwassen kinderen. Ik ben werkzaam bij Vrijwilligersorganisatie De Brug in Sittard-Geleen. Hier worden passende vrijwilligers aan hulpvragers gematcht. Zo mooi om te werken met mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. En ofschoon ik wekelijks naar de sport school ga om de spieren te onderhouden ben ik geen "fietser".

Wel draag ik het project van Fietsen Alle Jaren een warm hart toe en lever mijn bijdrage op een ander vlak. Zo probeer ik subsidie, donaties te vinden die het project ondersteunen. Ook denk ik tijdens vergaderingen actief mee over alle ontwikkelingen waar het project mee te maken heeft.

Nicole Stadhouders

Beleef de lente

Het is weer volop lente. Dat betekent dat de natuur weer ontwaakt uit zijn "winterslaap". Ook de vogels gaan weer zorgen voor hun nageslacht.



Deze lente kunnen we weer meekijken met het "gezinsleven" van onze gevederde vrienden op de website van Beleef de Lente/ Vogelbescherming. (zie ook de QR code onderaan dit artikel).

Onder andere de volgende vogels zijn "live" te volgen:

Bosuil, Kerkuil, Steenuil, Slechtvalk, Koolmees, Ooievaar, Merel, Torenvalk, Zeearend, Visarend.

De redactie wenst u veel kijkplezier.



Beleef de Lente/Vogelbescherming

Beste Riksja vrienden,

Zoals jullie allemaal weten is in 2021 de pilot 'Fietsen Alle Jaren Westelijke Mijnstreek' van start gegaan.

Na een korte winterstop zijn we inmiddels weer volop ritten aan het rijden en willen we jullie als 'vrienden van de riksja's' uitnodigen voor de kick-off van een nieuw seizoen

'met de wind door de haren'.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 april, vanaf 14.00-16:00 met eventuele uitloop van ritjes.

Projectgroep Westelijke Mijnstreek



Marijke Baart



Hans Huisman



Nicole Stadhouders



Mark Mies



Marij Bronneberg

Uitnodiging

zaterdag 9 april — vanaf 14.00 - 16:00 uur



Officieuze kick-off van een nieuw seizoen met 'de wind door de haren'.

Beste Riksja vrienden,

Zoals jullie allemaal weten is in 2021 de pilot 'Fietsen Alle Jaren Westelijke Mijnstreek' van start gegaan. Dankzij jullie hulp en inzet, in welke vorm dan ook, hebben we al veel mooie momenten mogen beleven met mensen die zelf niet meer naar buiten kunnen gaan.

Door corona hebben we nog geen officiële aftrap kunnen organiseren. Na een korte winterstop zijn we inmiddels weer volop ritten aan het rijden en willen we jullie als 'vrienden van de riksja's' uitnodigen voor de officieuze kick-off van een nieuw seizoen met 'de wind door de haren'.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 april, vanaf 14.00-16:00 met eventuele uitloop van ritjes.

PROGRAMMA

- Openingswoord door Hans Huisman en Marijke Baart, de 'riksjefs'.
- Informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Tijdens deze middag is er uiteraard de mogelijkheid om zelf een rit te maken met één van de riksja's en deze ervaring te delen met een van onze piloten en bewoners van de Bunderhof.

Conferentiezaal (etage 4) Bunderhof, Beneluxlaan 1, 6164 EM te Geleen. Hier zijn onze Riksja's, de Tuktuk en de Betjak, gestald.

Graag horen wij van jullie of je aanwezig bent én of je een rit wilt maken in de riksja. Dan kunnen we alles plannen en voorbereiden.



Een vriendelijke
groet namens het
projectteam 'Fietsen
alle jaren Westelijke
Mijnstreek',
Hans & Marijke